

Hoe ik het zou willen

Photonen vocaal ensemble zingt het lied *Let my love be heard*, gecomponeerd door Jake Runestad.

Engelen, waar jullie zweven
tot aan Gods eigen licht,
neem mijn eigen verloren vogel
op jullie hart vanavond;
En als verdriet nogmaals
naar de hemel opstijgt en zingt,
Laat mijn liefde dan gehoord worden,
fluisterend in jullie vleugels.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 1.

Het koninkrijk van de hemel wordt drie keer genoemd in dit korte bijbelfragment. "Het koninkrijk van de hemel" is niet 'een fantasierijk verzinsel als je sterft', maar de wereld, *déze* wereld zoals God verlangt dat die is. Hoe ziet dat eruit? Hoe zou jij willen dat het zou zijn? Hoe stel jij je deze wereld voor, die door Gods droom is omgevormd?

Jezus zegt: Om deze andere wereld werkelijkheid te laten worden moet je jezelf veranderen en worden als een kind.

Waarom? Denk aan de kinderen die je kent, hoe ze zijn.

Wat zou Jezus bedoelen?

Kun je enkele positieve, kinderlijke kwaliteiten bij jezelf zien? Of bij mensen die belangrijk voor je zijn?

Luister, terwijl het fragment nogmaals wordt voorgelezen, eens goed naar de eerste vraag. De vraag die de leerlingen stellen, en die dit antwoord van Jezus oproept.

Praat met Jezus, over hoe jij vandaag zou kunnen helpen om jouw stukje van de wereld meer te maken zoals God het heeft bedoeld.