

Hoeksteen

Salt of the Sound zingt, Turn your eyes upon Jesus. Kijk nu naar Jezus en laat Jezus op zijn beurt jou liefdevol aankijken

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21, vanaf vers 33.

In dit evangelie, spreekt Jezus tot de religieuze autoriteiten die Hem spoedig ter dood zullen veroordelen. Maar het verhaal dat Hij vertelt, gaat over de manier waarop zij Gods wil mijden; het project van God afwijzen. Wie denk je dat Jezus bedoelt als Hij spreekt over de landeigenaar, de pachters? Waar staat de wijngaard voor?

Jezus heeft het over: "De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden."

Hij geeft hiermee een aanwijzing. En wel dat zou kunnen blijken dat de ware dienaar van God, niet diegene is waarvan wij het verwachten; maar degene die we verwerpen. De persoon die we het niet eens waard vinden om aandacht aan te besteden. Wie zijn de mensen waarvan ik denk dat ze mijn aandacht niet waard zijn? De mensen die ik negeer? Kan ik me voorstellen dat zij wellicht deel uitmaken van het plan van God - een plan dat ik verwerp?

Luister nogmaals naar de lezing. Is er vandaag iets dat God van jou vraagt?

Spreek nu met God, zo vrij als je kunt. In je eigen woorden. Vertel de Heer hoe dit alles je hart geraakt heeft. Hoe je reageert, of zou willen reageren, op zijn woorden.