

## **Doen groeien**

Vocaalensemble Hermes zingt Miserere mei, gecomponeerd door Josquin des Prez.

Schep, o God, een zuiver hart in mij,  
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,  
verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.  
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.  
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.

Jezus is deze week bezig geweest ons voor te bereiden op onze toekomst. Hij wil dat wij op alles voorbereid zijn. Iedere dag sprak ons van de zorg die Jezus voor ons heeft. Wij vroegen Hem ons geloof en ons vertrouwen te doen groeien; Hij herinnerde ons eraan dat zijn Geest in ons woont en dat wij onze dankbaarheid kunnen tonen door in geloof en liefde een antwoord te geven op Gods aanwezigheid in ons, op zoveel momenten van iedere dag.

In de lezing van vandaag uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 18, vanaf vers 1, vertelt Jezus ons een parabel, waarvan Hij hoopt dat die zijn volgelingen zal helpen te blijven geloven in Hem en in de macht van het gebed. Als je ernaar luistert, merk dan op hoe Jezus de rechter beschrijft en welk contrast Hij maakt tussen de rechter en God.

In de parabel geeft de onrechtvaardige rechter toe aan de vasthoudendheid van de weduwe. En als zelfs de rechter toegeeft, hoeveel te meer zal God dan het gebed verhoren van hen die Hem om hulp vragen? Denk een ogenblik na over de vraag die Jezus aan het eind van de parabel stelt.

Jezus wil dat we niet te gauw de moed verliezen of opgeven. Bedenk een situatie waarin je te gemakkelijk toegaf aan angst of twijfel en een beetje meer vasthoudendheid beter zou zijn geweest.

Als je de lezing voor een tweede keer hoort, let dan op wat Jezus zegt over het gebed en dat God ons spoedig zal geven wat we Hem vragen. Het is allemaal een kwestie van in Hem te geloven.

We hebben allen een beetje meer geloof nodig. Spreek vanuit je hart met Jezus over een situatie die je angstig of onzeker maakt. Luister naar zijn antwoord.