

Opgewekte woede

David Gilden speelt Jesu, Joy Of Man's Desiring.

Laat niets je verstoren, niets je bedroeven.
Terwijl alle dingen afsterven blijft God steeds dezelfde.
Wees geduldig want als God in je hart leeft, mis je niets.
God is voldoende.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19, vanaf vers 45.

Op andere plaatsen in de evangeliën zien we hoe Jezus "zondaars" met groot medelijden tegemoet treedt. Maar, je kunt het feit niet negeren dat Jezus zijn terechte woede lucht. Hij werpt de tafels omver en jaagt de mensen uit de tempel. In deze heel korte passage zien we een aspect van Jezus dat opvallend menselijk is: dingen die Hem echt raken. Wat is het, denk je, dat Jezus zo kwaad maakt?

Ons beeld van Jezus is vaak zachtmoedig en mild. Maar, zou het kunnen dat Jezus ons hier zegt: het is oké kwaad te worden en uw passie te tonen? Welke woede of passie toon ik niet graag?.

Als je de tekst herleest, probeer je dan Jezus voor te stellen in deze scène. Verbeeld je zijn gelaatsuitdrukking. Tracht de gedrevenheid van Jezus te voelen. Voel hoe ze jou beroert. Welke dingen lokken hier en nu dezelfde passie uit in jou?

Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen. Met andere woorden: apathie is de vijand van rechtvaardigheid.

Spreek enkele minuten met de Heer. Waarvoor zou God willen dat ik mij vandaag vol passie inzet? Ben ik dan gedreven genoeg om er iets aan te doen?