

## **Ik ben het..**

Photonen vocaal ensemble zingt Put on the armour of the Lord, gecomponeerd door Ken Burton.

'Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 5.

Hoorde je hoe de mensen aan het praten waren over alle mooie dingen die de tempel versierden? En dan komt Jezus en zegt dat deze dingen niet zullen blijven duren. Zijn er in jouw leven dingen waar jij heel veel waarde aan hecht? Dingen die je evenwel niet helpen om de persoon te worden die je naar best vermogen zou kunnen zijn voor God?

Jezus zegt hier ook: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het " Volg hen niet.' Wie zijn de mensen of wat zijn de zaken die jij achterna loopt? Wat weerhoudt jou je betere ik te zijn?

Houd deze gedachten vast terwijl je opnieuw luistert naar het eerste deel van deze passage.  
(Herlees het Evangelie tot aan: "volg hen niet")

Welk antwoord zou jij willen geven aan Jezus? Spreek tot Hem vanuit je hart.