

## **Hernieuwde kracht**

Photonen vocaal ensemble zingt het lied O Weisheit, uit de O-Antiphonen, gecomponeerd door Arvo Pärt.

'O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, gij strekt van eind tot eind, en beschikt alles sterk en mild; kom, wijs ons de weg van wijsheid en het inzicht.'

De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, vanaf vers 25.

"Hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput." Er zit misschien wel vermoeidheid, of een gevoel van uitputting in mij, nu ik hier aan het bidden ben. Als dat zo is, hoe ga ik daar dan mee om? Wat is mijn antwoord op deze belofte van hernieuwde kracht, energie en leven?

Hoeveel geloof, hoeveel vertrouwen leg ik in deze belofte? Geloof ik hier echt in? Wil ik er in geloven?

Als ik opnieuw luister, kan ik dan de energie voelen in deze woorden? Word ik de versterkende, vernieuwende kracht gewaar die in de woorden zit?

Wat wil ik nu zeggen, in alle eerlijkheid en in mijn eigen woorden, aan de God die mij een hernieuwd leven belooft?