

Geen sinecure

Vox Nostra zingt Veri floris sub figura.

'Bloem uit een pure stam, let niet op de slechte gewoontes van anderen, bouw jouw stam uit om vorm te geven aan jouw goddelijkheid.'

De lezing van dit weekend komt uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vanaf vers 31.

In het merendeel van onze gesprekken over God vragen wij dat Hij bepaalde zaken voor ons zou doen, of gaat het over dingen die Hij voor ons gedaan heeft. Maar denk je soms wel eens aan wat jijzelf voor Hem doet of zou kunnen doen?

Paulus wijdde zijn leven aan God, en vraagt ons hetzelfde te doen door te leven zoals Christus ons voordeed. Voorwaar geen sinecure! Welke kleine stapjes zou jij kunnen zetten in jouw leven om een beetje dichterbij dit ideaal te komen?

Wanneer je de lezing opnieuw hoort, is er misschien wel een bepaalde zinsnede die in het bijzonder je aandacht trekt. Beeld jezelf in dat je deze uitdaging zou aangaan.

Wat zou voor jou het moeilijkst zijn om te kunnen leven zoals Paulus, of misschien zelfs zoals Christus? Vraag onze Heer Jezus wat je hiervoor nodig zou hebben.