

Ontbinden

Arjette Kuipers zingt het lied We zijn 1.

De lezing van vandaag is genomen uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 58, vanaf vers 5.

In niet mis te verstane bewoordingen stelt deze passage dat geloof - spiritualiteit - religie niet zomaar een privéaangelegenheid is tussen mij en God, maar dat het gaat om hoe ik mij verhoudt tot andere mensen, en hoe ik hen behandel. Voor sommigen zal dit overkomen als een verwijt, voor anderen als een bevrijding, voor weer anderen als een ergernis of een last. Hoe voel ik me hierbij?

Wat zijn de 'misdadige ketenen' die mij gevraagd worden los te maken? 'de banden van het juk' die ik oproepen wordt te ontbinden? Welk onrecht, welke onderdrukking zie ik om mij heen?

Luister nogmaals en let op of er een bepaald woord of een bepaalde zin is die je raakt, die in je hoofd blijft hangen nu je de passage voor de tweede keer hoort.

Wat zou ik vandaag, of deze week, of deze veertigdagentijd kunnen doen om te antwoorden op deze woorden van God. Kan ik besluiten om één ding ook daadwerkelijk te gaan doen en dit nu, als offer, aan God aan te bieden?