

Bewogen zijn

Een terugblik is een soort van Levensgebed: een bijzondere manier van bidden binnen de ignatiaanse spiritualiteit, waarop Bidden Onderweg is gebaseerd. Tijdens de terugblik overzie je de afgelopen week en denk je na over hoe God zich deze week in jouw leven heeft bewogen. Elke zaterdag nodigen we je uit om dat op deze manier te onderzoeken en te zien wat er in je omgaat.

Neem nu een moment de tijd om stil te worden en bereid jezelf voor om de ruimte van God te betreden

Heb je deze week tijdens de gebeden Gods aanwezigheid gevoeld?

Was er een bepaald gedeelte of een vers uit de Bijbel dat je deze week echt raakte?

Was er een moment dat je je hart voelde opspringen van vreugde?

Wanneer vond je het moeilijk om Gods woord te horen? Waarom was dat?

Als je vooruit kijkt naar deze veertig dagen voor Pasen, de vastentijd, wat wil je God vragen?