

Bijstellen

Onze gebeden vonden deze week plaats in de eerste volledige week van de veertigdagentijd.

Wat doe je of wat laat je om in deze tijd van het jaar dichterbij God te komen?

Hoe waren voor jou deze eerste tien dagen van de vastentijd? Loopt het goed of moet je nog iets bijstellen om verder te kunnen gaan?

Kun je een gebed herinneren waarin je Gods aanwezigheid heel dichtbij voelde?

Heeft God of heeft zijn Woord je deze week op de een of andere manier uitgedaagd?

Wat zou God jou de komende dagen willen geven?