

Wat zegt dat over mij?

Je luistert naar het lied *Jesus is the new dawn*, gecomponeerd door Margaret Rizza. 'Jezus, nieuwe dageraad, leid ons de weg'.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vanaf vers 11-18.

In het Palestina van de eerste eeuw zag je schapen en herders overal in het landschap. Herders hadden een zeer gewoon, bescheiden bestaan. Vandaag de dag leven de meesten van ons in een stad of dorpen – we komen daar zelden nog een herder tegen. Dit beeld van de herder zegt ons dus misschien niet zoveel. Of we reageren negatief op de andere kant van dit verhaal: dat Jezus hiermee ook een minder fraai beeld van ons schetst, als simpele schapen. Maar hoe reageer jij op dit beeld? Wat maakt het in je los? Wat denk je dat Jezus over zichzelf zegt, over ons en over jou?

Jezus spreekt over de verschillen tussen een goede herder en een huurling: de verschillen in toewijding en verantwoordelijkheid, de diepte van de relatie, de tijd, zorg en liefde die gegeven wordt. Allemaal zaken die Jezus anders maken dan valse profeten. Maar misschien zet het ons ook aan het denken? Wat zegt dit beeld van de goede herder en de huurling over mijn toewijding, de diepte van mijn relaties, de tijd, zorg en liefde die ik geef?

Als je de woorden van Jezus opnieuw hoort, luister dan eens goed naar de zin die Jezus hier steeds herhaalt – een zin die zoveel ons zoveel zegt over zijn liefde voor ons.

"Ik geef mijn leven voor mijn schapen." Huurlingen doen dat niet. Sterker nog, de meeste herders geven zelfs niet zoveel om hun schapen. Maar in de tijd van Pasen vieren we dat Jezus dat wel doet. Wat wil je nu zeggen tegen degene die zijn leven gaf voor ons allemaal – ook voor jou?