

Opmerken

Toonkunstkoor Amsterdam & Choeur de Pontverre zingen Ubi Caritas, in een compositie van Maurice Duruflé. 'Waar vriendschap en liefde heersen, daar is God.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 21, vanaf vers 15.

Het Evangelie van vandaag vindt plaats aan de oever van het meer van Tiberias. Sommige van de apostelen hadden de hele nacht gevist. Zij hadden niets gevangen. Stel je een ogenblik voor wat voor een nacht dat moet zijn geweest.

Bij dageraad verscheen Jezus en drong er bij hen op aan het nogmaals te proberen. Zij deden zo en kregen een grote vangst. Nu, na het ontbijt aan de oever van het meer, spreekt Jezus tot Petrus. Petrus heeft Jezus niet meer gezien sinds die vreselijke dag dat hij ontkend had Hem te kennen. Stel je voor dat jij erbij bent. Wat merk je op?

Luister nogmaals naar het Evangelie: Jezus weet dat Petrus nog steeds van Hem houdt. Hoor hoe Hij Petrus aanmoedigt om dit te erkennen wanneer Hij tot hem zegt: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?' Hoor hoe Petrus eruit gooit - 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.'

Sta Jezus toe jou dezelfde vraag te stellen als die Hij aan Petrus stelde: Heb je Mij lief? Weid mijn schapen.

Welke gevoelens komen bij je op? Hoe antwoord je op zijn vraag, en op zijn uitnodiging?