

Weggejaagd

Welkom bij de zevende meditatie van deze retraite 'Kostbaar in mijn ogen'. Vandaag bidden we met een spannende gebeurtenis uit het leven van Jezus: Hij maakt aan zijn dorpsgenoten bekend wie Hij is en hoe Hij in het leven staat.

Maak voordat je aan de meditatie begint je hoofd leeg. Als je de muziek hoort, loop dan de verschillende onderdelen van je lichaam langs. Voel je ergens spanning, laat die dan los.

Luister naar de woorden uit Lucas 4:

De spanning is om te snijden. 'De ogen van alle aanwezigen waren op Hem gericht.' Wat zegt Hij me daar? Wie denkt Hij wel niet dat Hij is. Nog even en ze gooien Hem een ravijn in. Weg ermee. Ja, Jezus weet wat het betekent om je diepe identiteit te onthullen. Hij heeft ongetwijfeld vermoed welke woede Hij zou ontketenen bij de pakweg 400 dorpsgenoten waarvan Hij de meeste kende. Toch sprak Hij over wie Hij is en wat zijn opdracht is. Hij zegt wat Hij te zeggen heeft. Jezus was hier ongeveer dertig jaar. Denk je dat het voor Hem moeilijk was om zijn identiteit bekend te maken tegenover mensen die Hij maar al te goed kende?

waar, denk je, vond Jezus de kracht om te spreken over zichzelf maar ook om zichzelf te accepteren zoals Hij was?

Wat helpt jou om jezelf te accepteren zoals je bent?

Overal waar Jezus vanaf dat moment kwam kon Hij rekenen op weerstand. Ook veel mensen van de LHBTI+-gemeenschap kennen tegenstand. Mensen zouden liever hebben dat ze anders waren. Ervaar jij tegenstand in je leven? Misschien ook van mensen die dichtbij je staan. Kun je iets over die pijn delen met Jezus? Kun je, in de stilte die volgt, toelaten dat Hij daarover iets zegt tegen jou?

Jezus wordt weggejaagd. Er zijn ook mensen die Hem met open armen ontvangen. Herken je dit uit je eigen leven? Waar ben jij weggejaagd, al dan niet expliciet? En waar vond je open armen? Waar vond je mensen die je opnamen zoals je bent?

Spreek tot slot nog even met Jezus. Hij kent jouw pijn, jouw worsteling en ook je diepe vreugde. Hij heeft die op zijn manier doorleefd. Spreek met Hem als met een dierbare vriend.

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen amen.