

Als elke mens

Ensemble Choruss zingt *Vo tsarstvii Tvoem*, In uw koninkrijk.

Als elke mens recht heeft op zijn eigen klein verdriet
en zijn eigen kleine vreugde,
als elke mens zijn eigen armoede
en zijn eigen rijkdom met anderen mag delen,
als elke mens, naar anderen luisterend,
ook zijn eigen woord mag spreken,
als elke mens een eigen vrucht mag geven
en niet de vrucht die anderen verlangen,
als elke mens mag rouwen om zijn eigen zonde
en blij zijn met zijn eigen vergiffenis,
God, is dát niet uw koninkrijk?

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, vanaf vers 26.

In deze passage vertelt Jezus twee verhalen over iets wat 'het koninkrijk Gods' wordt genoemd. Wat denk jij dat dit 'koninkrijk van God' is? Beide verhalen beschrijven een verbazingwekkend groeiproces; zij behoren tot een wereld die wellicht meer vertrouwd was voor Jezus en zijn toehoorders dan voor ons. Waarover gaan deze twee gelijkenissen volgens jou?

Heb je een idee waarom Jezus het volk onderrichtte door middel van parabellen, maar zijn leerlingen achteraf alles uitlegde 'wanneer Hij alleen was' met hen?

Luister nu opnieuw naar deze passage. Vraag jezelf af: daagt Jezus mij in deze tekst uit om iets te gaan doen? Wat wil Hij dat ik doe? Ben ik daartoe bereid?

Besluit met alles samen te vatten wat je tijdens de voorbije minuten hebt gevoeld en gedacht en het aan te bieden als een gebed tot God de Vader, of tot Jezus, of tot de Heilige Geest.