

Passie

Quire Cleveland zingt de spiritual Don't be weary, traveler. 'Wees niet moe, reiziger. Kom mee naar, huis naar Jezus. Sinds de Heer mij bevrijd heeft, kijk ik anders naar de wereld, en de wereld lijkt als nieuw.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 1.

De lezing van vandaag is welbekend als 'de Bergrede', of 'de Zaligsprekingen'. Velen beschouwen deze lezing als een model voor het christelijk leven, zoiets als een blauwdruk. Neem even de tijd om hierover na te denken: al die mensen die Jezus 'gelukkig' noemt, zou onze wereld vandaag hen ook 'gelukkig' prijzen? De armen, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en zij die onrechtvaardig vervolgd worden. Zouden wij hen gelukkig prijzen?

Stel je nu een wereld voor waar mensen werkelijk vrede nastreven. Mensen die gepassioneerd zijn door rechtvaardigheid en recht. Mensen die zuiver zijn, zachtmoedig en barmhartig. Kan je je voorstellen hoe zo'n wereld eruit zou zien?

Luister opnieuw naar de lezing. Pik er een of twee zinnen uit die voor jou het meeste betekenen.

Spreek nu tot God. Het maakt niet uit welke deugd of kwaliteit voor jou het meeste betekende. Of welke trekken. Vraag God in je eigen woorden deze kwaliteiten voor jezelf.