

Wat te vragen

Ensemble Choruss, zingt het lied Save, o lord, thy people, gecomponeerd door Pavel Chesnokov. 'O Heer, red Uw volken, zegen uw erfenis. Bewaar uw woning, door de kracht van het kruis.'

De jaren die komen, het nieuwe, het onbekende,
dat we verlangen en vrezen,
de mens die we hopen te worden: zegen dat alles. God,
dat we het huis van onze toekomst bouwen op de rots.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9 vanaf vers 18.

Het lijkt dringend wanneer de leider van de synagoge en de vrouw die al twaalf jaar leed 'plots' Jezus' pad kruisen. Bij het eerste aanvoelen zou je denken dat iemand wiens dochter net gestorven is en een vrouw die al twaalf jaar lijdt, zouden berusten in het ergste. Toch lijkt de verschijning van Jezus hen hoop te hebben gegeven in hun hopeloze situatie. Kun je je voorstellen wat hen het geloof en de hoop heeft gegeven opdat ze Jezus durfden te vragen om genezing?

Indien je toch het vertrouwen zou hebben van de leider van de synagoge en de vrouw die Jezus' mantel aanraakte, waar zou je dan om vragen?

Beluister dit verhaal opnieuw en bekijk met welke van de twee figuren je je het meest vereenzelvigd. En stel je je het verhaal voor vanuit hun standpunt.

Is er iets in je eigen leven waarvoor je graag een genezer zou willen benaderen? Vraag om gelijk welke genezing die nodig is in je leven.