

Van twee walletjes

Michael Kiwanuka zingt het lied *Worry walks beside me*.

Zorgen vergezellen me, de hele reis.

Ze kleuren mijn blik,
alles lijkt grijs

Zorgen, ze vertragen
mijn tred.

Hoe kan ik geloven
dat ik 't red?

Heer, Uw zwijgen
kan nooit leegte zijn,
ik zou versmachten.

Het zal herfst en winter zijn,
sterven aan mijzelf

en vruchtbaar wachten,
deemoedig wachten.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10, vanaf vers 16.

'Scherpzinnig als slangen en onschuldig als duiven'. Dat is een ongebruikelijke combinatie van eigenschappen, maar niet onmogelijk. Herken je een van beide kanten in jezelf? En wellicht ben je het ene meer dan het andere?

Kun je je voorstellen dat er ogenblikken zijn geweest in je leven, dat je je overtuigingen voor je hield, er niet voor uit kwam, omdat je bang was uitgelachen te worden? Gebeurt dat nog wel eens?

Luister nu opnieuw naar de tekst. Die zit vol met waarschuwingen, maar ook vol krachtige ondersteunende woorden, die je zekerheid geven.

Kan ik de Heer vragen om de moed en de wijsheid die ik nodig heb of wat het dan ook is dat ik het meest nodig heb om een ware leerling te zijn en een trouwe vriend?