

## **Door de week dwalen**

Begin langzaam en rustig aan je gebed op deze zaterdag.

Word je bewust van de gebeurtenissen die je hebben geleid tot deze gebedstijd welke ervaringen heb je tot nu toe gehad? Als je daaraan denkt, laat deze momenten dan even vervagen, terwijl je jouw aandacht richt op Jezus, die met grote liefde naar je kijkt.

Laat je gedachten door de week dwalen wat merk je op van de afgelopen dagen?

Op welke momenten merkte je bij jezelf het gevoel dat je het meest tot leven kwam?

Waar voelde je jezelf bezwaard of had je de ervaring dat dingen gewoon niet klopten?

Wat zou je over al deze momenten tegen de Heer willen zeggen?

Wat heb jij deze week nodig om als volgeling van Jezus te kunnen leven? Om dicht bij Hem te blijven en anderen zijn liefde voor hen te laten zien?