

## **Een gebed voor vandaag**

Toonkunstkoor Amsterdam zingt het lied Jesu richte mein Beginnen, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach.

Jezus, moge je alles leiden wat ik begin,  
Jezus, moge je steeds bij mij blijven,  
Jezus, moge je mijn neigingen beteugelen,  
Jezus, moge je mijn enige verlangen zijn,  
Jezus, moge je mijn gedachten zijn,  
Jezus, laat mij niet wankelen!

De lezing van vandaag is uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 26, vanaf vers 7.

Hoop, verlangen, op zoek zijn, herinnering, evenwicht, vrede. Welke van al deze vele gevoelens houden je vandaag het meest bezig?

De lezing van vandaag is een gedicht en een gebed – of liever, heel veel gebeden. Is er op dit ogenblik een gedachte, een zin, een paar woorden, die een gebed vormen dat je vandaag wil bidden?

Luister opnieuw, en ga in dit gedicht, dit gebed, op zoek naar de woorden die je het meest aanspreken.

Als er ergens een woord was of een zin, die betekenis voor je hadden, herhaal dan die woorden opnieuw. Of herhaal ze een paar keer achter elkaar. Maak ze tot je gebed. Spreek die woorden uit tot de Heer.