

## **Assertief**

Matthijn Buwalda zingt het lied Zoveel mogelijk lief.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.

Dit is een levendige scène: drama, confrontatie, conflict. Hoe stel je het jezelf voor? Kun je het tevoorschijn roepen? Neem er een paar ogenblikken voor, het helemaal voor je te zien: hoe zien die mensen er uit, hoe klinken ze, hoe is hun lichaamshouding, de klank van hun stem, hun gezichtsuitdrukking..

Hoe stel je je de Farizeeën voor? Hoe zien die er uit? Hoe stellen ze zich op? Ervaar je ze als vol van eigendunk, misschien pralerig, als pompeus, vitterig, gemeen? Of zijn ze juist zorgvuldig, gewetensvol, ernstig?

Wanneer je opnieuw luistert, probeer je dan te concentreren op Jezus, hoe Hij zich gedraagt, en luister naar de klank van zijn stem. Welke indruk maakt Hij op je?

'Iets groters dan de tempel is hier', 'De Mensenzoon is Heer van de sabbat' – meer dan wat ook is dit een verklaring over wie Jezus is, hoe belangrijk Hij is. Hoe reageer je op deze "assertieve" Jezus, een Jezus die rechtstreeks spreekt, een Jezus die niet bang is om te confronteren. Wat wil je nu tegen Hem zeggen?