

## **Wachten in stilte**

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt om binnen te komen in mijn hart.  
Laat me gehoor geven aan zijn oproep.  
Hij komt naar me toe met zijn oneindige kracht en liefde.  
Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

Deze week werden we uitgedaagd om Gods boodschap te begrijpen  
om te worden als de kleinen, met goed nieuws en een sterk hart .  
om naar Jezus toe te komen wanneer we uitgeput zijn en onder lasten gebukt  
gaan  
om Jezus te volgen, terwijl Hij met wijsheid door conflictervaringen heen vaart.  
Wat heeft je hiervan het meest dankbaar gestemd?

Nodig God uit, terwijl je je de gebeurtenissen van jouw week voor de geest haalt,  
om je te tonen waar je aan begrip gewonnen hebt  
sterkte hebt ervaren in moeilijkheden of een weg vooruit bij een conflict. Waar  
heb je misschien frustratie gevoeld, of radeloosheid of een beklemd, bevend  
hart?

Ga bij God zitten met wat je gedurende de week verzameld hebt. Laat Gods liefde  
het allemaal vasthouden . Kijk vooruit naar de komende week en wat die zal  
brengen. Vraag God wat je nodig hebt .