

Verwantschap

Trijntje Oosterhuis zingt het lied Kom in mij, geschreven door Huub Oosterhuis.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, vanaf vers 15.

Welke verwachtingen heb je van Jezus? Wanneer Matteüs verzen uit Jesaja citeert suggereert hij niet slechts een verre verwantschap tussen Jezus bevel om te zwijgen en het nederige gedrag van Jesaja's 'dienaar van de Heer'. Hij geeft hiermee aan dat deze passage over de 'dienaar' en andere vergelijkbare passages, die uiteindelijk hun climax bereiken in de dood van de dienaar, sleutelteksten zijn in de opbouw van het oude verhaal. Alles wordt voortgedreven en kijkt verlangend vooruit naar het ultieme moment waarop alle, door de eeuwen heen opgebouwde, betekenis ons getoond zal worden in één uitzonderlijke uitbarsting van vervulling. Hoe bereid jij je voor op dit moment?

Matteüs geloofde dat ieder kleinste onderdeel van de profetieën over de 'nederige dienaar' vooruit wijst naar Jezus. Op dezelfde wijze wil Matteüs graag aangeven dat Jezus herdefinieert hoe het koninkrijk Gods eruit ziet en dus ook wat het betekent om Gods Messias te zijn. De 'zachtmoedigen zullen de aarde beërven' en Jezus wijst de weg. 'Gods koninkrijk behoort toe aan de nederigen' en Jezus laat zien hoe dat gaat. Het hemels koninkrijk behoort toe aan hen die lijden, die vervolgd en zelfs gedood worden omdat zij Gods weg gaan. Dat zijn wij, jij en ik.

Wanneer je nogmaals luistert, hoe anders luister je nu, wetend dat Jezus jou is voorgedaan om de weg te banen?

Weet, nu deze gebedstijd tot een einde komt, dat Jezus in tedere liefde naar ons uitreikt en ons helpt om een manier te vinden om zijn koninkrijk in onze tijd tot stand te brengen. Praat hierover met Jezus en hoe dit je hart beroert.