

## **Als nieuw**

Ensemble Les Dames Vocales zingt het lied Caritas abundat, van Hildegard von Bingen.

'De liefde vloeit overvloedig in alles, vanuit het diepste opwellend, schitterender dan welke ster ook.'

De lezing van vandaag komt uit het boek Exodus, hoofdstuk 14, vanaf vers 5.

Stel je deze scène eens voor! Aan de ene kant van je is een onoverkomelijke hindernis, "de Rode Zee", en aan de andere kant dondert een leger op je af van zeshonderd strijdwagens die de horizon domineren. Hoe voelt dat?

Rondom je zie je gezinnen, vrouwen, kinderen en mannen, maar geen leger, geen verdediging. Er is geen ontsnappen aan. Wat gaat er door je heen?

Maar bedenk: je bent hier omdat God veel moeite heeft gedaan om je vrij te krijgen uit de slavernij in Egypte. Jij bent Gods volk, God heeft je een nieuw huis, een nieuw leven beloofd. God zegt: "Wees niet bang." Dit is één van de 365 keer dat God in de heilige Schrift zegt: "Wees NIET bang." Probeer je, terwijl je opnieuw luistert naar alles wat er om je heen gebeurt, te concentreren op deze woorden: "Wees niet bang."

Misschien verlangt God dat we nooit bang zijn. Dit is een gelegenheid om te vertrouwen op God en zijn beloften. Zijn er gelegenheden in je leven waarbij je op God en zijn beloften kunt vertrouwen? Spreek nu met hem over dit alles.