

## **Verbonden**

Ensemble Hermes zingt het lied I am the true vine, gecomponeerd door Arvo Pärt. 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 1.

Het is onze verbondenheid die ons leven geeft, zoals bij de druiven aan de wijnstok. Jezus herinnert er ons vandaag aan dat ons leven verbonden is met zijn leven. Jezus is de ware wijnstok. Wij zijn allemaal met Hem verbonden, op een of andere manier, opdat we zouden leven. Hoe zit dat met jou? Hoe verbonden voel jij je met Jezus?

Soms beseffen we dat we toch niet zo verbonden zijn met de ware wijnstok als we zouden willen. Kan jij je zo'n situatie herinneren? Wanneer leek het of God verwijderd was of veraf van jou?

Beeld je een ogenblik in dat je in het midden van een wijngaard staat. Het is een prachtige zomerse dag. Je voelt een zacht briesje, je hoort het gezoem van insecten, het fluiten van een vogel in de verte. Kijk nu eens naar de wijngaard voor je. Zie je hoe de jonge druiven, terwijl ze volop rijpen, via de stengels verbonden zijn met de takken? Zie je vandaar de wortels die helemaal tot onder de grond gaan, tot in de rijke bodem aan je voeten? Luister nu opnieuw naar de lezing.

Hoe dicht zou jij bij God willen zijn, zodat zijn liefde je helemaal kan vullen met leven? Wat zou je God willen vragen vandaag?