

Geworteld

'Heb de avonden lief, het wijkende licht, de rust van je handen en van je geest. Heb het zwijgen lief en ontdek de geheimen waar geen woorden voor zijn. Wat de dag heeft gezaaid, het doen en het spreken, bedek dat met nacht, koester het onder de herfstblaren van je zwijgen. Eens zal het vrucht worden op zijn tijd.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13 vanaf vers 1.

Deze gelijkenis heb je misschien al keer op keer gehoord, maar toen Jezus ze voor het eerst vertelde, hoorden de mensen ze met verwondering aan. Voor een goede oogst gebruikt een boer toch het liefst vruchtbare grond. Maar God doet anders. Zijn zaad belandt op alle grond en het is aan ons om het te laten groeien. Hoe diep wortelt zijn woord in jouw leven?

Zijn er manieren waarop je anderen kunt aanmoedigen dat ook te doen?

Luister nog een keer naar de lezing. Als je Jezus' woorden hoort, waar resoneert het met jouw eigen leven?

Wat zou je God nu willen zeggen? Wees zo open en eerlijk als je kunt.