

In de week zetten

Je luistert naar Oculi mei, van Margaret Rizza. 'Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht: Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd.'

Terwijl ik luister, keer ook ik mijn aandacht, mijn ogen, mijn hart tot God. Temidden van al het lawaai en de bedrijvigheid rond mij, houd ik mezelf in stilte. Ik ben klaar voor wat God mij te geven heeft.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 10.

Wij hebben, vertelt Jezus, zoveel beelden en ervaringen in ons leven, maar we begrijpen niet altijd het belang ervan. Soms gebeuren er echt wonderlijke dingen en je merkt het niet eens, op dat moment. Misschien bemerk je de betekenis wel pas maanden of jaren later. Heb je dit wel eens meegemaakt?

Jezus zegt dat we nú gezegend zijn, op dit ogenblik, met alles wat we zien en horen. Kan jij nu voelen hoe God zich kenbaar maakt aan jou, als je Hem opmerkt in andere mensen, of in wat je ziet, of in de stilte van muziek of in het geroezemoes rondom jou?

Luister opnieuw naar de lezing. Terwijl je de woorden van Jezus hoort, let dan speciaal op of je iets begrijpt in verband met jouw leven op dit moment.

Is er een gebed dat je graag bij God uitspreekt, nu Hij jou ziet en naar je stem luistert?