

## **Oproep**

Poor bishop Hooper zingt Psalm 145. 'Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.'

De lezing van vandaag komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 1.

Wanneer heb je voor het laatst wat tijd genomen om na te denken over waar God je precies toe heeft geroepen ? Waar riep Hij je om ?

Zijn de woorden die Paulus hier gebruikt ook de woorden die bij jou opkomen wanneer je denkt aan je roeping ? Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde ? Als dat zo is, waarom is dat dan zo? En als ze dat niet zijn, welke woorden komen dan bij jou op?

Luister nog eens naar deze korte passage en hoewel ze kort is, merk op welk woord of welke zin je raakt en blijf daar bij stilstaan.

Praat nu met God, de Vader van allen, die boven alles is en door alles en in alles: open je hart en luister naar waar God je toe roept.