

Vertrouwde situatie

Je luistert naar het Taize-lied God, geef dat mijn gedachten. '

Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.

De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 54.

Wellicht ben je vertrouwd met de situatie waarin Jezus zich vandaag bevindt. Hij keert terug naar een groep mensen waarmee Hij opgroeide, en zij zien niet hoe Hij is gegroeid sinds Hij wegging. Ze kennen Hem, ze kennen zijn familie. Hij is voor hen niks speciaals. Zie je parallellen in je eigen leven?

Jezus weet dat Hij elders een uitstekende reputatie heeft. Als profeet wordt Hij op vele plaatsen eervol ontvangen. Hoe denk je dan dat Hij zich voelt bij de reacties in zijn geboortestad?

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die zo op Jezus reageren? Wat kan je zeggen tegen iedereen die je zo vernedert?

Wanneer je opnieuw naar de lezing luistert, bemerk dat de tekst het twee maal heeft over Jezus' 'wonderdaden'. Kan je enkele wonderen benoemen die Jezus verricht heeft in je eigen leven?

Ga met Jezus mee wanneer Hij na deze ontmoeting zijn geboortestad verlaat. Wat zou je tegen Hem zeggen terwijl Hij wegloopt?