

## **Wat wordt verlangd?**

Rogier Pelgrim zingt het lied Geef je aan de wind.

Paus Benedictus suggereert in zijn encycliek Deus Caritas Est dat er iets unieks in het Evangelie staat: het laat ons een God zien die actief naar beneden komt om de mensen te ontmoeten in plaats van te wachten tot ze door hun eigen inspanningen naar Hem opstijgen. In deze passage uit het Evangelie van vandaag onderstreept Jezus dit aspect van zijn missie.

We lezen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 28.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen zich afvragen 'welk werk verlangt God van mij?' De reactie van Jezus lijkt 'gewoon het werk te aanvaarden dat God voor jou heeft gedaan!' Aan wat, in hoe je ervaart dat God met jou omgaat, herinnert dit je?

Is er iets dat het moeilijk voor je maakt om te accepteren wat Jezus zegt? Hoe is het wanneer je Jezus accepteert als Gods wil voor jou?

Wanneer je opnieuw luistert, blijf dan stilstaan bij alles wat positief is geweest in je gebed – merk op dat Jezus dit 'het brood des levens' noemt. Word je erdoor gevoed?

'Heer,' zeiden ze, 'geef ons altijd dat brood!' Misschien wil je je deze woorden eigen maken terwijl je de laatste momenten van je gebed van vandaag doorbrengt in gesprek met de Heer.