

Kruimels

Trijntje Oosterhuis zingt het lied Wat ik gewild heb.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, vanaf vers 21.

Wat treft je het meest in dit verhaal over de Kanaänitische vrouw? Wat voor soort vrouw is dat volgens jou? Kun je je voorstellen hoe zij eruit zag, hoe haar woorden klonken, wat voor persoonlijkheid ze had?

Sta even stil bij haar vasthoudendheid, haar volharding. In deze korte passage wordt haar hartstochtelijk verzoek viermaal vermeld. Maar bedenk ook hoe nederig ze was. Als ze vergeleken wordt met een hond, vraagt ze alleen maar om wat aan honden gegeven wordt, de kruimels die van de tafel van de meester vallen.

Als je opnieuw naar het verhaal luistert, wat denk je dat Jezus het meest in deze vrouw opviel?

Doet dit verhaal je aan iets terugdenken in je eigen ervaring? Heb jij je ooit gevoeld als die Kanaänitische vrouw: afgewezen worden en toch volhouden? Of doet zij je denken aan iemand die jij op een of andere manier hebt afgewezen? Of heeft deze vrouw eigenschappen die jij zelf meer zou willen hebben? Wat voor gevoelens je ook hebt, volg het voorbeeld van deze gelovige vrouw en breng ze in alle openheid bij de Heer.