

Onvoorbereid

De groep Sela zingt het lied Wanneer ik U niet vind.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, vanaf vers 1.

In deze lezing lijkt Jezus ons te willen zeggen dat het Koninkrijk voorhanden is voor hen die klaarstaan wanneer het zich aandient. Wat betekenen voor mij de symbolen in dit verhaal? Denk bijvoorbeeld aan de aangestoken lamp: wat zou die kunnen symboliseren in mijn leven? En wat kun je je voorstellen bij de olie die die lamp brandend zal houden?

Wanneer, in mijn leven, lijk ik op de dwaze meisjes, ben ik onvoorbereid, en zeg ik: het is me allemaal teveel moeite? Wanneer voel ik me egoïstisch, lui en niet loyaal? Wat wil ik doen om uit deze dwaasheid weg te komen?

Ik nodig je uit om nog eens naar Jezus' woorden te luisteren. Jezus vertelt ons dit verhaal niet om ons bang te maken, maar veeleer om ons te laten groeien en gelukkige mensen te worden.

Spreek nu tot God en vertel hem wat er in je hart omgaat. Luister naar wat Hij jou wil zeggen met dit verhaal en jouw reacties op dit verhaal.