

## **Weggeven wat mij toebehoort**

Maximillian zingt het lied Learning to Love Like You. Wees je bewust van Gods liefdevolle blik op jou nu je aan je gebed begint. De God die ons op zoveel manieren Zijn liefde toont.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vanaf vers 23.

Afgelopen zondag was het feest van de heilige Alberto Hurtado, een jezuïet uit Chili. Hij werkte onvermoeibaar voor meer rechtvaardigheid voor de armen. Hij stierf in 1952 en werd heilig verklaard in 2005.

Pater Hurtado schreef: 'Wie zichzelf geeft, groeit. Als ik weggeef wat mij toebehoort, en mezelf daarbij vergeet, dan groei ik als mens, en ontwikkel ik andere, meer vervullende waarden.'

De voorbije paar maanden werden we keer op keer herinnerd aan mensen die onderaan de sociale ladder staan: de mensen die honger lijden, de zieken, de ouderen, al wie gediscrimineerd wordt omwille van ras, al wie vergeten of genegeerd wordt.

Heb jij zo iemand opgemerkt? Misschien ben je zelf wel een van hen. Wat zegt Jezus aan de mensen die aan de rand leven?

Luister nu opnieuw naar de lezing. Let daarbij op of er een woord of een zin een bijzondere betekenis krijgt voor jou.

Hoe zou Jezus jou uitnodigen om mensen in nood hier en nu bij te staan?