

## **Wijsheid van de wijzen**

Je luistert naar het lied Miniature 2, uitgevoerd door Kika Sprangers, Martin Fondse en Jörg Brinkmann.

In alle dingen schuilt voor mij een bron van diepere liefde, van een voller leven. Maar mijn verlangens zijn vaak gericht op illusies, gevangen in droombeelden. Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan dat God de verschillende klanken in mijn hart samenbrengt tot een harmonieus en stralend liefdeslied.

De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 17.

De lezing van vandaag herinnert ons aan de grote paradox van het Christelijk geloof: over de macht van God die nieuw leven brengt, juist door het lijden en sterven van Christus. Wat eerst een grote mislukking lijkt – wat helemaal nergens op lijkt te slaan – blijkt, op een veel dieper niveau, op de een of andere manier een heel eigen logica te hebben. Heb jij in jouw leven of in het leven van iemand die je kent, mogen meemaken dat wat eerst op een mislukking leek, uiteindelijk een nieuwe mogelijkheid ten goede bleek te zijn?

Ben je je vandaag bewust van mensen of situaties die hopeloos lijken of die naar menselijke termen mislukkingen zijn, waar misschien toch de mysterieuze kracht van God werkzaam is?

Wanneer je nogmaals naar de lezing luistert, let dan op het contrast tussen de wijsheid van de wijzen en de wijsheid van God

Misschien wil je nu in je hart tot Christus spreken en Hem vragen jou de zwakte of kracht, de dwaasheid of wijsheid te geven, die Hij wil dat je hebt.