

Geboden opgeven

Ondanks de angst die het leven soms opwekt wil ik verbaasd blijven door de schoonheid om me heen.

"De geboden van God geeft u op," zegt Jezus tegen de farizeeën en de schriftgeleerden, "maar aan tradities van mensen houdt u vast." Maar hoe kunnen wij daartussen onderscheid maken? Over deze vraag zijn door de eeuwen heen vele disputen gehouden, en het heeft tot vele breuken geleid. Religie en de menselijke traditie zijn zo hecht verbonden met elkaar. Maar hoe haal je ze weer uit elkaar? Hoe maak je in de praktijk onderscheid tussen Gods geboden en de menselijke traditie?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 7 vanaf vers 1.

Het voedsel dat je meeneemt van de markt, was je dat? Dat is toch niet meer dan gewoon en verstandig om te doen? Net als het wassen van je handen voordat je gaat eten? Dan snap je ook wat het is waar Jezus zo'n punt van maakt. Want waar maken de farizeeën zich zo druk om? Zij maken vanzelfsprekende gewoontes tot religieuze regels.

Waar zie jij in de wereld om je heen dat alledaagse, boerenwijsheid tot religieuze doctrine wordt verheven? Of kom je ook tegen dat goddelijke geboden worden genegeerd ten behoeve van menselijke tradities?

Jezus gebruikt het farizeese onreinheidsbesef, maar Hij draait het om. In plaats van dat je van buitenaf besmet zou raken door ontheiligde mensen of dingen, richt Jezus de focus op onszelf. Hij waarschuwt dat ik mijzelf onrein kan maken, doordat slechte dingen door mij de wereld ingaan. Wat doet deze waarschuwing met mij?

We zijn tegenwoordig erg bewust en voorzichtig met wat we eten. Verzadigde vetten, kunstmatige toevoegingen, e-nummers. Maar hoe zorg ik voor de dingen die uit mij komen, wat ik zeg en wat ik doe?

Als ik de lezing nogmaals hoor, ben ik me ervan bewust dat ik een tempel van de heilige Geest ben. Dat God in mij verblijft. Wat zegt Jezus over wat die tempel binnenkomt en wat eruit gaat?

Met deze woorden daagt Jezus ons uit. Hij prikkelt ons. Hoe raakt Hij jou? Voel je boosheid, ben je uitgedaagd? Voel je je ongemakkelijk? Onzeker? Verward? Wat je gedachten en gevoelens ook zijn, breng ze bij God. Spreek vrij en eerlijk, Hij luistert. En luister, Hij spreekt.