

Bevrijd

Vox Brasiliensis zingt Domine, ne memineris, van componist Emerico Lobo de Mesquita.

'Reken ons de zonden van vroeger niet aan, toon erbarmen en haast u, want onze ellende is groot, help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.'

De lezing van vandaag komt uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4 vanaf vers 16.

"Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven." "Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan." Hoe komt deze tekst uit de Schrift vandaag in jouw leven tot vervulling? Kun je een onderdeel van je leven bedenken waarin God je heeft bevrijd of je ogen heeft gegeven om iets te zien en te begrijpen? Laat toe dat een herinnering in je boven komt drijven en dank God dat zijn Geest aan het werk is in je leven.

Is er op dit moment een aspect van je leven waarvan je je ervan bewust bent dat je bevrijd moet worden of dat je wijsheid nodig hebt om het te zien en te begrijpen? Sta gewoon toe dat de vraag tot je doordringt en zie wat er tevoorschijn komt. Als er iets naar boven komt, spreek er dan met Christus over en vraag hem om je te bevrijden en je het inzicht te geven dat je nodig hebt.

Luister opnieuw naar het evangelie en hoor Christus heel duidelijk verkondigen waartoe de Geest hem heeft gezalfd.

Nodig Christus in je eigen woorden uit om je te bevrijden van wat je belet om vandaag je beste zelf te zijn.