

Als ieder ander

Wanneer je vandaag aan je gebed begint, word je dan bewust van het ritme van je ademhaling.

Let ook op andere geluiden om je heen.

Luister met je oren en richt je hart op het overdenken van je week en op het ontvangen van God, die dicht bij je is.

Tijdens het gebed van vandaag denken we na over een korte zin uit de Bijbelteksten, gevolgd door een pauze.

"De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast."

"Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?"

"Nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem."

"U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten."

Blijf naar Hem luisteren, wetende dat de Heer nabij is.

Houd God de tekst voor die het meest tot je sprak en luister naar het gefluister van zijn stem in de stilte.