

Onverdiend

Sons of Korah zingt Psalm 91.

"Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.'"

De lezing van vandaag is uit het boek Job, hoofdstuk 19, vanaf vers 1.

Job was een man die een groot en onverdiend leed met zich meedroeg. Maar ook al trof de ene na de andere ramp hem, ook al verloor hij alles en iedereen die hem lief was, ook al vervloekte hij de dag dat hij geboren was, op de een of andere manier wist hij zijn geloof in de grootsheid van God te bewaren. Is jouw geloof weleens op een dergelijke wijze op de proef gesteld? Dat het voelde als een onterechte straf van God en dat je Hem niet meer aan je zijde wist?

Als je je een dergelijk moment in je leven kunt herinneren, kun je je dan ook herinneren hoe het daarna verder ging? Kwam er een einde aan het lijden? Werd het beter? Of kwam je tot een ander inzicht van wat je overkomen was? Veranderde het misschien je relatie met God?

Als je de tekst opnieuw beluistert, herinner je dan de tijd dat jij beproefd werd en hoe dat voelde. Hoe klinken Jobs woorden in jouw eigen context? Op welke wijze spreken ze jou aan in je huidige situatie, op dit moment?

Zou God werkelijk horen naar mijn stem? Ja. Daar kun je van op aan. God is hier nu aanwezig, bereid om naar je te luisteren. Spreek tot Hem over wat bij je naar boven is gekomen in deze gebedstijd. Over de moeilijke tijden die je misschien hebt doorgemaakt, over de moeilijkheden die je soms hebt om te geloven. Spreek vrijuit met Hem, zoals een vriend spreekt met een vriend.