

## **Tegenslagen**

Ensemble De.Fundo zingt de laatste delen uit Quatre petites prières de saint François d'Assise.

'Bij U Heer, valt het lijden licht en is de glorie oneindig.'

De lezing van vandaag is uit het boek Job, hoofdstuk 19, vanaf vers 21.

Job zit in zak en as, ook al weet hij dat hij niets verkeerd gedaan heeft. Toch verliest hij zijn vertrouwen in Gods liefdevolle zorg niet. Brengt dit bij jou een tijd van tegenslag of beproeving in herinnering?

De naam die Job aan God geeft 'mijn redder' betekent letterlijk zo iets als degene die gegijzelden of gevangenen vrijlaat. Waar heb jijzelf of een naaste zo'n redder nodig?

Job spreekt van een God die 'ik aan mijn zijde zal zien'. Ken je dit gevoel überhaupt? het gevoel God aan jouw zijde te hebben? Hoe is dat?

Als je de tekst nogmaals hoort, merk dan op hoe Job in vaste overtuiging spreekt, zelfs terwijl hij lijdt.

Spreek een moment met God over je eigen verlangens en sta open voor zijn antwoord.