

Mijn plek in het geheel

Vocaalensemble ChoRuss zingt het Te Deum.

Wij prijzen U, o God.
U, Heer, loven wij.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

De lezing van dit weekend is genomen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 7.

De woorden van Paulus zijn hier als een 'litanie van deugden' - nederigheid bijvoorbeeld, zachtmoedigheid, geduld en rijpheid. Welke van deze eigenschappen zou ik het liefst in mezelf ontwikkelen?

Paulus spreekt ook over de vele verschillende gaven die allemaal bijdragen aan de opbouw van het lichaam van Christus. Als je tot een Kerk, een parochie of een gemeenschap behoort, hoe dient jouw gave dan je gemeenschap?

Als je weer naar de lezing luistert, let dan op het sterke thema van de eenheid van geest dat ten grondslag ligt aan alles wat Paulus zegt.

Welke gedachten en gevoelens heeft reflectie op deze lezing losgemaakt? Wat zegt het je over jezelf, over je gaven, of over je plek in je gemeenschap? Spreek nu openlijk tot God over hetgeen in je gedachten is, en wat er in je hart ligt.