

Zwakheden

Het London Fox Taize choir zingt het lied Our soul waits for the lord.

'Wij wachten vol verlangen op de HEER, Hij is onze hulp en ons schild.'

Vandaag lezen we uit het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 6 vanaf vers 12.

De passage van vandaag geeft een beschrijving van hoe grote menigten naar Jezus kwamen "om genezen te worden van hun ziekten". Waar zou jij van genezen willen worden? Wat zijn jouw zwakheden - lichamenlijk of geestelijk waar je bezorgd over bent?

"Hij riep de leerlingen bij zich", zegt het Evangelie, "en koos twaalf van hen uit." Wat voor gevoel heb jij bij het gekozen worden; wanneer je persoonlijk geroepen wordt om te dienen?

Wanneer je de lezing opnieuw hoort, probeer je dan de scène voor te stellen waar Jezus de berg afkomt met de twaalf leerlingen. Misschien ben je zelf wel een van de twaalf en loop je zelf mee met Jezus. Of sta je in de menigte? Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt en hoe voelt het?

Speel met deze scène in je verbeelding. Geleidelijk aan lost de menigte op en blijf je alleen achter met Jezus. Wat wil je tegen Hem zeggen?