

Verbeelden

The Porter's gate zingt het lied The Kingdom of Jesus.

'Kun je het zien?
Het koninkrijk in ons,
is het koninkrijk van Jezus.
Alles zal voorbijgaan,
maar niet het Woord dat in ons is.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 13, vanaf vers 18.

Jezus gebruikte vele gelijkenissen om uit te leggen wat Hij bedoelde met het koninkrijk van God. Wat denk je van de beelden in de lezing? Hoe voel jij je daardoor met betrekking tot Gods koninkrijk?

Welke van deze twee beelden spreekt je het meest aan, het mosterdzaadje of het zuurdesem?

Wat spreekt je dan aan in het beeld dat jij verkiest? Blijf daarover even mijmeren.

Luister opnieuw naar de lezing. Wat betekent het 'koninkrijk van God' voor jou? Helpen deze beelden die Jezus geeft jou om het te begrijpen?

Spreek tot Jezus over jouw voorstelling van het koninkrijk. Wat wil je Hem hierover zeggen? Welke hoop heb jij in verband met het koninkrijk van God?