

Herkauwen

Photonen vocaal ensemble zingt het vierde deel uit het Te Deum van Jan pzn Sweelinck.

'U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp, die Gij door uw kostbaar bloed hebt gered; Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel, hoed hen, en draag hen voor immer.'

De lezing is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.

Johannes, van wie deze woorden zijn, is geïnspireerd door de liefde van God. Wat roept deze lezing op in jou wanneer je deze hoort? Welke woorden, zinnen of ideeën blijven naklinken?

Sta stil ??bij een bepaalde zin of idee, "herkauw" deze en denk na waarom ze je aanspreken.

Hoor deze woorden van Johannes opnieuw. Let nog eens op het woord of de zin die je speciaal interesseert en probeer deze te herinneren.

Breng je het woord of de zin die het meest voor je betekende weer te binnen. Herhaal deze een aantal maal. Wat gebeurt er met je gevoelens, je gedachten terwijl je dit doet?

Praat met Jezus over wat er in je hart omgaat bij het horen van deze woorden. Wat wil je Hem vragen? Wat hoop je dat er gebeurt wanneer Hij wordt geopenbaard?