

## **Vorbereidingen treffen**

Josh Garrels zingt het lied *In the garden*. 'Alleen ga ik op weg, trek de oude deur op slot. En de stem die ik hoor, vallend in mijn oor, onthult de zoon van God.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14, vanaf vers 15.

Neem even de tijd om jezelf de scène in te beelden die Jezus hier beschrijft. Beeld je de voorbereidingen in voor het grote diner, de stress en de drukte, de persoonlijke uitnodigingen

Hoe denk je dat de gastheer zich voelt wanneer zijn vrijgevigheid wordt afgewezen?

En wanneer armen en verstotenen een warme welkom krijgen, hoe zouden zij zich voelen?

Het verhaal begint met een van Jezus' eigen gasten die uitkijkt naar Gods hemelse gastvrijheid. Wanneer je hier opnieuw naar luistert, merk dan op dat Jezus probeert iets van Gods vrijgevigheid op ons over te dragen

God nodigt ons allen uit als zijn gasten. Sommigen van ons stellen zijn uitnodiging liever uit naar een moment dat beter in hun agenda past; anderen van ons kunnen met plezier genieten van wat God ons heeft klaargemaakt. Wat voor soort gast ben ik? Wat voor soort gast zou ik willen zijn?