

Nederig en stil

VOCES8 zingt het lied Keeping quiet, gecomponeerd door Donna McKevitt.

Als we niet zo vastberaden waren
onze manier van leven te bewaken,
en voor één keer 't zouden laten,
misschien zou een enorme stilte
dit verdriet kunnen onderbreken.
Van onszelf nooit begrijpen
en onszelf met de dood bedreigen.
Misschien kan de aarde ons dat leren
want als alles dood lijkt
blijkt 't later weer te herleven.
Nu tel ik tot twaalf
houd halt, nederig en stil.

De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 20.

Wanneer je deze woorden beluistert, is het moeilijk om niet te denken aan de impact van de klimaatverandering op onze wereld. Of aan de mensen die leven in de slavernij van armoede en ziekte. Jezus belooft niet dat onze levens vrij zullen zijn van pijn en moeite. De lezing eindigt met een opwekkende oproep om moedig te zijn, overeind te staan, met het hoofd rechtop; de bevrijding is nabij. Waar kan het nodig zijn om moediger te zijn? Hoe zou dat eruit zien?

Eergisteren was het het feest van de heilige Jan Berchmans, een Belgische jezuïet. Deze jongeman verlangde ernaar om als missionaris te werken en studeerde daar hard voor, zelfs toen hij steeds zieker werd. Hij stierf toen hij nog maar net 22 was aan dysenterie. Ondanks deze beproevingen, ontdekte Sint Jan dat Jezus ons niet alleen laat. Hoe helpt Jezus jou om om te gaan met de beproevingen in jouw leven?

Wanneer je de lezing opnieuw beluistert, kan je dan voelen hoe God je kracht geeft? Als dat niet zo is, waar heb je het nodig?

Praat met God over wat je bezig houdt en vraag om de genade te kunnen antwoorden met gulheid en liefde.