

## **Visioen**

Quire Cleveland zingt het lied The holly and the ivy. 'De hulst en de klimop'.

De hulst draagt een bes  
Zo rood als ieders bloed  
En Maria droeg zoet Jezus Christus  
Om arme zondaars goed te doen

De lezing van vandaag komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, vanaf vers 1.

Deze profetie spreekt van vrede. We horen vaak van vrede tussen de volken, maar hier is sprake van een visioen van vrede tussen de soorten - wolf en lam, kalf en leeuw - en tussen dieren en mensen. De verschillende soorten zijn geen concurrenten meer van elkaar, maar leven in harmonie met elkaar. Geeft dit visioen je moed, inspireert het je? Of is het alleen maar een droom? Hoe reageer je op dit visioen?

De profetie spreekt ook van een rechtschapen leider, gekozen door God, betrouwbaar en waarachtig, iemand die de armen recht verschaft. Wanneer je om je heen kijkt, neem je dan de behoefte waar aan een dergelijke leiding en aan een dergelijke gerechtigheid? Heb je ook zelf een dergelijk verlangen gekend?

Herlees deze lezing en zie of een bepaald woord, een bepaalde zin of een bepaald beeld je bijzonder treft.

Bemerk welke verlangens in jou deze laatste minuten naar boven zijn gekomen. Houd ze vast in je hart en leg ze neer voor de Heer, wetend dat God hier en nu naar jou luistert.