

Bewustwording

Je luistert naar Adoramus te, Domine Deus, gecomponeerd door Margaret Rizza.

Heer, help me om volledig te leven in uw heilige aanwezigheid. Omarm me in uw liefde. Laat mijn hart één worden met het uwe.

De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 29, vanaf vers 17.

Vandaag spreekt Jesaja weer woorden die aansluiten bij onze diepste verlangens. Wat heb je echt gehoord, wat kun je je nog herinneren?

De profeet spreekt van een Libanon dat vruchtbaar land wordt. Wat is onvruchtbaar in jou en in de wereld om jou heen. En wat heeft de profeet jou te zeggen?

We hebben gehoord dat de doven zullen horen en dat de ogen van de blinden zullen zien. Hoe kun je deze woorden verbinden met de noden en de verlangens waarvan je je bewust ben dat die leven in jezelf en in de wereld om je heen?

Neem de lezing nog een keer door en let bijzonder op de woorden die je raken, die te maken hebben met je eigen verlangens en je het meest aanspreken.

Spreek tot God over de woorden die je hebben geraakt en bewogen. Vraag God wat jouw gevoelens je te zeggen hebben over wat je verlangt voor jezelf en de wereld waarin je leeft.