

Tegemoet komen

Ensemble Hermes zingt het lied Fürchte dich nicht gecomponeerd door Johann Sebastian Bach.

'Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen.'

De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 41, vanaf vers 13.

Wat een machtige beelden van vruchtbaarheid en overvloed, water in de woestijn, overal vruchten en leven. Komt dit tegemoet aan mijn noden of aan die van de wereld? Waar in mijn leven of in de wereld rondom mij zie ik de nood om droge grond in waterbronnen te veranderen?

'Want Ik ben de Heer, je God, Ik neem je bij je rechterhand. Ik zal je helpen.' Hoe voelt het om deze woorden van God te horen? Waar heb ik God nodig om me bij de hand te houden en me te helpen?

Terwijl ik opnieuw naar de lezing luister, kan ik misschien nagaan bij mezelf hoe dit strookt met mijn verlangens, mijn noden, mijn honger en die van de wereld rondom me.

Welke rol zou er voor mij weggelegd zijn in dit verhaal? Hoe kan ik helpen dit prachtige visioen tot stand te brengen? Hoe ben ik hiertoe geroepen? Ik kan nu vrijuit spreken tot de Heer over hoe ik antwoord, en hoe ik wil reageren op deze belofte.