

Waaruit liefhebben bestaat

Max Richter speelt het lied On the nature of daylight.

Als ik naar dit lied luister, herinner ik mij dat God mij roept, mij roept bij mijn naam. Hoe ik mij ook voel, God heeft me gekozen.

De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vanaf vers 19.

Als ik zeg dat ik God liefheb, kan ik dan zeggen wie of wat ik liefheb, en waaruit dat liefhebben bestaat?

Het is makkelijker om van een ideaal te houden dan van een mens. Idealen laten je niet in de steek, schieten niet te kort, irriteren je niet en vallen je niet lastig. Verkies je een wereld van idealen, boven de rommelige, ergerlijke werkelijkheid van mensen, de zichtbare broeders en zusters?

Als je nogmaals naar de lezing luistert, is er een bepaalde zin of een beeld dat je treft?

Deze lezing kan me geïnspireerd hebben of juist ontmoedigd, verlicht of verward. Wat mijn gevoelens ook mogen zijn, ik breng ze voor God die me liefheeft. Ik vertel de Heer wat in mijn hart leeft.