

## Woorden en daden

Ensemble Hermes zingt Adoramus Te, Domine, in een compositie van Claudio Monteverdi. Wij aanbidden u Heer'

Ik neem tijd om me bewust te worden van Gods aanwezigheid.  
Bij mij. Hier en nu.  
Hij is nabij in wat ik doe, in wie ik ontmoet, in wat me overkomt.

De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5 vanaf vers 5

Deze lezing lijkt ingewikkeld, verwarrend en misschien zelfs verontrustend. De essentie is eenvoudig en laat zich herleiden tot volgende vraag:  
Zou iemand die me hoort of me bezig ziet mijn leven te leiden, merken dat ik een christen ben? Komen mijn woorden en daden overeen met wie ik wil zijn?

Er zit een sterke rechtbanksfeer in de lezing. Hoe komen de woorden bij je binnen als je de tekst herbeluistert: motiverend, bedreigend, afstandelijk, verwijtend, bemoedigend?

Geloven in Jezus Christus, betekent niet ja en amen zeggen tegen alles wat Hij zegt.

Het sterkste getuigenis is je aan Hem toevertrouwen. Hoe zou het zijn Hem vandaag na te zeggen: In uw handen leg ik mijn geest.