

Geschenken

Begin deze week vierden we het feest van Driekoningen. We hoorden het verhaal van de wijzen die geschenken naar Jezus brachten. Het gebed van vandaag nodigt je uit om beter te kijken naar de geschenken die God je deze week heeft aangereikt. Probeer één geschenk in gedachten te nemen dat je deze week hebt mogen ontvangen en dank God daarvoor.

Het zou een schamele week zijn als God je slechts één geschenk of genade schonk. Vraag dus om een ruimere blik, zodat je beter alle zegeningen kunt zien die je in deze eerste week van het nieuwe jaar hebt ontvangen.

Kijk nu opnieuw naar de voorbije zeven dagen en zie wat je spontaan opvalt. Probeer het niet te forceren of te sturen. Blijf een paar momenten stilstaan bij wat er in je opkomt.

Ga na hoe je hebt gereageerd op de geschenken die God je deze week heeft geschonken. Heb je ze opgemerkt? Hebben ze vrucht gedragen? Kan God ook hiervoor danken? Mocht je gaven verspild of verkeerd gebruikt hebben, spreek er dan met Hem over op een manier die jou gepast lijkt.

Kijk tenslotte vooruit naar de dagen die komen. Hoe zou je de gaven die je hebt ontvangen kunnen inzetten? Wat heb je van God nodig, denkend aan situaties die je in de nabije tijd te wachten staan? Spreek met God over dit alles, zo vrij als een vriend spreekt met een andere vriend.